



2013



2012!

Kinderen kunnen gevoed worden en krijgen een opleiding door de opbrengst van het kweken van kippen, varkens of koeien. De mest zorgt voor een mooie groentetuin.

Kinderen hoeven geen uren meer te sleuren om water te halen door de opvang van regenwater aan scholen.

Kinderen met een fysieke en/of psychische handicap krijgen opvang, verzorging en begeleiding in een lokaal met weliswaar heel primitieve maar o-zo-noodzakelijke toestellen.

Een gemeenschap van volwassenen en kinderen krijgen de mogelijkheid om een toilet te gebruiken en af en toe een douche te nemen.

De aankoop van een huisje zorgt er voor dat kinderen niet langer op straat hoeven rond te dolen, te slapen. Zij krijgen eten, begeleiding en vorming.

*Dit alles is alleen mogelijk door jullie onophoudelijke steun!
Daarom willen wij jullie één voor één duizendmaal danken voor jullie warm hart voor Vleugels van Hoop in Burundi, Rwanda en Oeganda.*

Wij hopen volgend jaar met evenveel zorg onze hulp verder te kunnen zetten.

Dankbare groeten,

vanwege de hele ploeg van "Vleugels van Hoop"